



Oxelösunds Tennisklubb

Historik

- 1920 Redan på 1920-talet spelades det tennis i Oxelösund. En av spelarna var Sven Larder som lärt sig spelet under sin studietid i Göteborg. Verksamheten upphörde efter några år för att återupptas 1948.
- 1948 Detta år räknas som OTK's första verksamhetsår. En av grundarna var Sven Larder, då 52 år.
- 1951 Den 19 september fick föreningen byggnadstillstånd för tennisbana och medlemmarna kunde starta bygget på mark som upplåtits av TGOJ vid Villabacken .
- 1952 Oxelösunds Järnverksaktiebolag bidrog med totalt 5 500 kr under året (motsvarande ca 77400 i dagens penningvärde, år 2012). Det köptes bl.a nästan 20 ton tennismassa Lawnit till ett värde av 2 350 (33000 idag) en sats blybandslinjer för 550 kr (7 700 idag), en Tennisvält för 375 (5300 idag) och en domarstol för 300 (4 200 idag). Det fraktades stora mängder slagg från Järnverket. Oxelösundsmästerskapet hölls med 28 deltagare.
- 1962 Det äldsta styrelseprotokoll som hittats vid efterforskningar i hallen är daterat 1962-04-05. Årsavgiften var för seniorer 10kr/år och juniorer 5kr/år. Tennisverksamheten bedrevs på vintern i Frösängshallen och detta år fick man för första gången 20 timmar/vecka.
- 1963 Klubbens ordförande hette Arnold Adolfsson. Ungefär 20 ungdomar tränades av Rune Kantorp på klubbens enda utomhusbana. Diskussioner fördes med kommunen om var nya banor skulle byggas.
- 1964 En snabb expansion hade skett från **35 medlemmar till ca 200 varav 50-60 aktiva juniorer**. Detta gjorde att starka önskemål kom om en utvidgning av spelmöjligheterna. Det bestämdes i början av september att två asfaltbanor skulle anläggas vid yrkesskolan i Frösäng.
- 1965 Asfaltbanorna vid yrkesskolan färdigställdes vid halvårsskiftet. Även järnverkets "korpbanor" på Stenvik användes till viss del av OTK.
- 1966 Diskussioner fördes med kommunen och Gränges om uppsättande av plasttält på de tilltänkta banorna på Ramdalen. OTK hade, för första gången i klubbens historia, pojk- och flicklag med i allsvenska serierna. Klubbens verksamhet på juniorsidan hade vuxit så mycket att det blivit problem med att få instruktörer.
- 1967 OTK's första bollmaskin köptes in för 3 400 kr (28900 år 2012). Arnold Adolfsson ersattes som ordförande av Sixten Fensby. En av OTK's eldsjälar, Rune Kantorp,

skadades svårt vid en bilolycka. Fortsatt planering för tennisbanor på Ramdalen ägde rum.

1968

Medlemsavgiften för seniorer och juniorer höjdes till 15 respektive 10 kr/år. Vi hade nu 125 medlemmar varav juniorer ca 50. Utredning om byggande av plasthall pågick fortfarande. Ny ordförande blev Rune Kantorp.

1969

Ramdalsbanorna byggdes. Intäkterna från banorna delades av OTK och fritidsstyrelsen. Ånyo fördes diskussioner kring uppsättande av plasttält på Ramdalen. Styrelsen kunde dock inte, p.g.a. dålig lönsamhet, förorda ett plasttält och därmed föll frågan.

1970

Klubbens ekonomi var ansträngd. Lottförsäljning anordnades. Ramdalsbanorna invigdes. Oxelösund hade 7 utomhusbanor.

1971

Höjning av medlemsavgiften med 5 kr för både seniorer och juniorer. Klubben var mycket aktiv på ungdomssidan såväl tränings- som tävlingsmässigt.

1972

OTK kunde glädjas åt att ha några av Södermanlands bästa juniorer födda 1959-1961. Kontakter med kommunen togs för att få ett bättre golv och en bättre belysning i Frösängshallen.

1973

Golvet i Frösängshallen lades om. Ingen hänsyn togs till OTK's synpunkter, det nya golvet passade inte för tennis. OTK led av brist på klubblokal samt omklädningsrum för utespel.

1974

Livlig diskussion uppstod på årsmötet angående det antal timmar som fanns till förfogande för abonnemang. Styrelsen fick i uppdrag att se över hallfrågan. En skrivelse utformades till kommunen.

1975

Birger Wiklund redogjorde för de första undersökningarna som gjorts angående hallbyggnationen. Damsektionen gick starkt framåt och behovet av ny hall visade sig speciellt akut då speltider fördelades. En hallkommitté bildades på årsmötet.

1976

Oxelösunds Jernverk erbjöd OTK att ta över Stenviksbanorna. Lån på 450 000 kr (2100000 år 2012), för byggandet av en ny hall, erhöles i april av SE-banken. Hallen byggdes över en av utebanorna på Ramdalen under hösten, med kommunen som borgenär. Mycket av arbetet gjordes av medlemmarna, ca 3 000 arbetstimmar och 69 000kr (323000 år 2012) dyrare än beräknat.

1977

Hallen invigdes den 29:e januari. P.g.a. fördyrningen kunde den inte helt färdigställas till invigningen, bl.a. saknades diverse inventarier. För första gången anordnades Glimten Cup med ca 40 deltagare. Tävlingsmässigt började nu klubben få framgångar genom bl. a Maria Vinterstad, Tomas Åström, Stefan Holm, Veli Matti Hilli och Fredrik Hellström.

1978

OTK firade 30-årsjubileum. Rune Kantorp avgick och valdes till hedersordförande. Hans Harvig tog vid. P.g.a. hallbygget hade klubben mycket dålig ekonomi i årsskiftet 1977-78. Kommunen lämnade därför ett driftsbidrag på 30 000kr samtidigt som Oxelö-spelen anordnades för första gången. OTK's verksamhet vid BP- sjöstation startades under sommarmånaderna. Detta tillsammans gjorde att klubbens ekonomi stabiliserades under 1978. Glimten Cup spelades med 58 (!) deltagare.

- 1979 Kommunen lämnade ett amorteringsbidrag på 40 000kr. Taket i tennishallen sprutades invändigt för att förhindra nedfall från mineralullskivorna. Mackverksamheten utvidgades till att omfatta även ESSO i gamla Oxelösund. Utan denna verksamhet skulle i princip en fördubbling av övriga inkomster behöva ske. Styrelsen klagade över dåligt engagemang i mackverksamheten från föräldrar och medlemmar.
- 1980 Ernst Markström tog över ordförandeskapet. I hallen lades golvet om med Rubtan-ytbehandling samtidigt som hallen vandaliserades genom att ytterduken skars sönder. Det började dessutom bli problem med dräneringen på Ramdals-utbanorna. Vi fick påpekande från byggnadsnämnden för bastuns ventilation samt bristfälliga byggnadsritningar.
- 1981 Hallen utsattes för skadegörelse och en eventuell plåtbeklädnad undersöktes. Brister, påpekade vid besiktning av hallen, var ännu inte åtgärdade. Det konstaterades vidare att Stenviksbanorna nu dränerades bättre än Ramdalsbanorna. Birger Andersson gästade klubben till alla juniorers stora förtjusning.
- 1982 Med kommunen fördes diskussion om beklädnad av hallens långsidor med plåt från mark och cirka två meter uppåt. Träningen bedrevs, som under alla tidigare år, i princip ideellt och kostnaderna för instruktörer var små. Från kommunen kom propåer om att det skulle finnas en ansvarig arrendator för Färjeläget. Tenny Svensson gästade klubben för lite träning av juniorerna.
- 1983 Kommunen genomförde sin aviserade omorganisation av Färjeläget vilket medförde att omsättningen på mackverksamheten minskade eftersom endast anläggningen i gamla Oxelösund drevs av OTK. Hallen bekläddes med plåt enligt diskussioner föregående verksamhetsår.
- 1984 Stenviksbanorna rustades med nytt slitlager och en översyn av bevattningsanläggningen gjordes. Tävlingsmässiga framgångar genom bl.a. Johan Vinterstad och Anders Nilsson på DM.
- 1985 Mackverksamheten lades ned helt efter sommaren. Nya stadgar utformades under året och godkändes vid årsmötet 1986.
- 1986 För första gången i OTK's historia anställdes en fast avlönad tränare på hösten. Genast började klubben känna av ekonomiska tyngder och kassören manade till återhållsamhet. Sven Larder avled i en ålder av 90 år. En idégrupp, som skulle handha frågor som sponsring, upprustning av utbanor samt nyanläggningar, bildades.
- 1987 En markant ökning av senior – och juniormedlemmar skedde detta år, kanske mycket på grund av konjunkturuppgången och den anställda tränaren. Frågan om ny hall sköts efter NATS beslutade byggnation på framtiden. Hall- och bankommittén förutspådde att Stenviksbanorna skulle behöva en grundlig renovering inom en femårsperiod. Tennishallen försågs med bättre ventilationsutrustning.
- 1988** OTK firade 40 år med festsupé i samband med årsmötet. Medlemsantalet var nu 240 varav 105 juniorer. Frågan om ny tennishall aktualiserades och idé-gruppen fick till uppgift att undersöka förutsättningarna. Duschutrymmena i hallen fick klinkers samt ommålning. Våra veteraner besökte Holstebro för trevligt umgänge och tennisutbyte.

- 1989 OTK's styrelseordförande Ernst Markström avled hastigt den 14:e november. Ernst hade varit styrelsemedlem i tolv år. Tennishallen bekläddes med plåt, även på gavlarna. Golvet i herrarnas omklädningsrum fick klinkerbeläggning. Livlig diskussion angående nybyggnation av hall fördes. Tyvärr omsattes dessa diskussioner i få dokument. Vänortsklubben från Holstebro besökte klubben under året med spel mot våra veteraner.
- 1990 Flera olika alternativ till hall med enkla lönsamhets- och kostnadsberäkningar presenterades och gemensamt för dessa var att inget alternativ fick ekonomin att gå ihop.
- 1991 I och med att den sista avskrivningen för hallen gjordes upphörde även amorteringsbidragen från kommunen. För första gången på mycket länge gjorde klubben ett verksamhetsår med förlust: - 15 000kr. Fortsatta diskussioner angående nybyggnad av hall fördes men inget konkret skedde.
- 1992 En enkel hemställan gjordes till kommunen om byggnation av en 2-banorshall. Tanken var att kommunen skall vara byggherre och på så sätt kunna dra av momsens. OTK fick avslag med hänvisning till en osäker ekonomikalkyl. Det bestämdes att en ny framställan skulle göras under 1993. Individuellt hade OTK tävlingsmässigt detta år en av sina största framgångar genom att Tobias Lagerberg vann sin klass i Sverigefinalen av Kalle Anka Cup.
- 1993 En ny skrivelse gjordes till kommunen angående ny tennishall. Resultatet blev en ny besvikelse då kommunledningen uppdrog åt kommunala bolag att behandla frågan vilket innebar detsamma som avslag. Efter ytterligare diskussion om ny hall beslutade sig styrelsen för att föreslå årsmötet att en renovering av befintlig hall skulle göras.
- 1994 Årsmötet godkände styrelsens förslag till ändrande av stadgar vilket innebar att antalet styrelsemedlemmar minskade från nio till sju. Första diskussionen med chefen för Tekniska kontoret hölls. Upplägget var att tennisklubben skulle ta över ägandeskapet till hallen mot att kommunen stod för renoveringen som beräknades till ca 600 000kr. Vid halvårsskiftet konstaterades att klubbens ekonomi var hårt ansträngd med ett uppskattat underskott på ca 50 000. En stor del av styrelsearbetet andra halvåret ägnades ekonomin.
- 1995 Efter flera diskussioner med Oxelösunds kommun övertog tennisklubben ägandet av hall och Ramdalens utebanor. Beslut om renovering av hallen togs av styrelsen. Renoveringen slutfördes. Innertaket bestod nu av ljudperforerad plåt med ny isolering bakom. Gavlarna renoverades och nya ventilationshåll togs upp. Ny matta lades in, ny speciell dammsugare inköptes, elementtmostater installerades liksom polettsystem och kodlås. Kommunen bekostade en stor del av renoveringen och överlämnade nu officiellt hallen till OTK. Hallen återinvigdes 14/10 och klubben stod nu helt på egna ben.
- 1996 Oxelösunds tennisklubb instiftade ett stipendium som syftar till att stimulera och uppmuntra tennisverksamheten bland ungdomarna i klubben. Caxton Njuki utsågs till 1996 års stipendiat. Fredrik Alm och Caxton Njuki gick vidare till tredje omgången i SALK's stora ungdomsturnering.

- 1997 OTK hade **150 medlemmar** varav hälften ungdomar i åldern 6-18år. För ungdomarna bedrevs organiserad träning under professionell ledning vid ca 20 pass i veckan. Klubben var också aktiv med ett lag i Allsvenskan och tre lag i Sörmlandsserien. Klubben hade genom övertagandet av hallen och utebanorna påtagit sig en betydande kostnad för drift och underhåll av dessa anläggningar. Intäkter i form av medlemsavgifter och lotteriverksamhet kunde inte helt finansiera verksamheten varför vi behövde sponsorstöd av företag och köpmän.
- 1998 Styrelsearbetet inriktades på att förbättra ekonomin. Flera nya sponsoravtal slöts. Tennisklubben investerade i egen el-anslutning . 50-årsjubileum hölls den 29:e augusti. Klubben uppvaktades av kommunen, Svenska Tennisförbundet, Södermanlands Tennisförbund och OIK. Ekonomin var i balans. Utnyttjandet av anläggningen minskade. Antalet juniorer i träning var ca 40, 18 timmar/vecka. Oxelöspelen genomfördes för fjärde året i rad, 21 deltagare varav 12 externa. Styrelsen beslöt att lägga spelen i malpåse då de inte hade blivit den succé man hoppats på deltagarmässigt. Stenviksbanorna var avställda på grund av låg beläggning.
- 1999 Styrelsearbetet inriktades på att behålla klubbens relativt goda ekonomi. Huvuddelen av sponsorerna kvarstod som bidragsgivare. Resultatet var något sämre än förväntat till följd av minskat utnyttjande av anläggningarna . Problem med bevattningen på utomhusbanorna. Juniorer tränade både i fasta grupper och på öppna tider. Glimten Cup inne hölls med 6 par och ute med 3 par. KM inne hade 10 deltagare och ute 15. Skandiabucklan vanns av OTK
- 2000 Medlemsantalet uppgick till 62 seniorer och ca 50 juniorer varav 40 i träning under ca 22 timmar per vecka. Rörelseresultatet uppgick till -9700. Bingolottonettet försämrades p.g.a. att vi inte hade något försäljningsställe. Takläckage och minskade sponsorintäkter påverkade också. Beläggningen i hallen var godtagbar. I Kalle Anka Cup gick Lisa Friberg och Nicolas Sewume till semifinal i distriktstävlingen. I Sörmlandsserien utomhus deltog klubben med 5 lag. OTK´s herrar vann. OTK vann Skandia Cup för tredje året i rad. Lisa Friberg gick till final i distriktsmästerskapen.
- 2001 Medlemsantalet uppgick till 48 seniorer och ca 50 juniorer varav 40 i träning under 23 timmar per vecka. Under hösten anordnades 2 träffar om etik, moral, mobbning och missbruk. Ca 15 juniorer deltog vi respektive tillfälle. Rörelseresultatet uppgick till minus 7500. Minskad bingolottoförsäljning och försämrat sponsorstöd oroad. Obudgeterade reparationer av utomhusbanor bidrog. Juniorerna hade stora framgångar i många olika tävlingssammanhang.
- 2002 Aktiviteten i klubben ökade trots samma medlemsantal. Vi gjorde ett underskott på 8700. Ca 40 juniorer tränade 23 timmar i veckan och hade framgångar på tävlingssidan (framförallt våra yngre flickor). Intresset för klubbens turneringar ökade, Glimten Cup hade ca 20 deltagare. Utomhus var det problem med bevattningssystemet och vingliga stängselstolpar på yttre sidan mot vägen. Ramdalspersonalen åtgärdade stolparna.
- 2003 Medlemsantalet ökade till 110st (45 juniorer). Träning bedrevs i 22-24 timmar för 35-40 juniorer. Fortsatt fina framgångar i tävlingar. Tina Rozic blev distriktsmästare i FS11 i Kalle Anka Cup och representerade Sörmland i Båstad där hon gjorde mycket bra ifrån sig. En mindre renovering av hallen genomfördes, kontoret och entrén målades om och fick delvis nya möbler. Ekonomin i balans. Bevattningssystemet för utebanorna var fortfarande inte helt bra. Stenviksbanorna låg fortfarande i träda.

- 2004 Medlemsantalet sjönk till 84 varav 39 juniorer. Klubbens ekonomi blev alltmer ansträngd, rörelseresultat -31000. Tränings- och tävlingsverksamheten på juniorsidan var intensiv och framgångarna stora, speciellt bland flickorna. Enhetspris för alla poletter infördes.
- 2005 Våra juniorer, framförallt flickor, hade återigen stora tävlingsframgångar. Bokslutet visade ett minus på 12000. Kassören ansåg att klubben skulle vara på obestånd inom loppet av 5 år. Stadgeändring av § 10 och 12.
- 2006 Mycket tid lades ned på att reda ut ekonomin och skattefrågorna. Vi gjorde ett stort minus men huvuddelen avsåg 2004 och 2005. Juniorerna hade fina framgångar tävlingsmässigt, bl.a. tog sig Brenda Njuki till final i Kalle Anka Cup.
- 2007 Ekonomiskt var vi i balans men tennishallens underhåll var sedan flera år eftersatt: matta, omklädningsrum och biutrymmen. Kommunen startade arbetet med att rusta upp Ramdalsanläggningen.
- 2008** Medlemsantalet höll sig strax över 80. Våra juniorer hade fortsatt stora framgångar tävlingsmässigt. Vi började med seniorträning på måndagar, vilket var uppskattat. Rörelseresultat visade plus. Vi hade ännu inga säkra besked om Ramdalssatsningen skulle inkludera oss. Klubbens 60-årsdag firades 6 sept. med uteGlimten, tipspromenad och avslutande måltid i hallen. Vid årsskiftet upphörde Sörmlands Tennisförbund och i stället bildades Region Öst med Östergötland, Närke, Södermanland och Gotland. Syftet är att öka samarbetet mellan klubbar i regionen.
- 2009 Våra ungdomar hade fortsatt stora framgångar. Brenda Njuki vann FS15 klassen i Kalle Anka Cup. Vi fick förstärkning på tränarsidan med Tobias Lagerberg. I hallen byttes lampor och rörelsedetektor installerades. Vi hade återigen ett positivt rörelseresultat. Förvaltningen av Ramdalens IP togs över av OIK vilket betydde att vi själva måste hålla koll på värmeanläggningen.
- 2010 Medlemsantalet var 96 vid årets slut, hälften juniorer. Nyköpings Tennishall rasade i februari 2010 och aktiviteten i vår hall ökade markant. Vi arrangerade Kalle Anka Cup-uttagningar i maj. 6 OTK juniorer deltog, Desiree Hilli Andersson och Isac Blomberg kom till regionfinal. Våra juniorer höll sig väl framme i många tävlingar under året. Vi deltog i kommunens sommarcamp där ungdomar från orten fick prova bl.a. tennis. Ekonomiskt gick vi även detta år med plus.
- 2011 Beläggningen i hallen var hög. Vi arrangerade återigen Kalle Anka Cup-uttagningar och för första gången SSAB Open. Juniorerna tävlade flitigt och hade fina framgångar. Vi deltog i kommunen Sommarcamp . Under hösten hade vi skolsamverkan med Breviksskolan, Caxton Njuki ledde ett läger för våra tävlingsungdomar på höstlovet. Kommunen informerade i mars om den kommande Ramdalinvesteringar där tennisklubben inte ingår. Styrelsen lämnade ett yttrande om klubbens problem och önskemål i slutet av mars. Ekonomiskt gick vi plus.
- 2012 Antalet medlemmar var vid årets slut 153, en ökning med 29 seniorer och 30 juniorer från slutet av föregående år. Den största ökningen stod Nyköpingsbor för under hösten. Utrymmet för spontant spel och träning minskade. Banbrist gjorde också att vi inte kunde möta upp till tävlingsungdomarnas önskemål om utökad träningstid inomhus. Under året samverkade vi med 3 skolor där de yngsta klasserna fick prova på

tennis i lekfull form. Vi deltog i kommunens sommarcamp. Vi gjorde en gemensam resa till Stockholm Open i oktober. Ekonomiskt gick vi plus.

Källor:

Historik, framtagen till redogörelse inför kommunen februari 1995 och till 50-årsjubileet 1998, har byggts på med bl.a

1/ uppgifter om den första utomhusbanan 1951-52 hämtade ur Oxelösundstidningen mars/april 2012 och sparade bokföringsunderlag.

2/ uppgifter om renovering 1995 hämtade från artikel av Bengt Ljungdahl i SN

År 1999-2012 är hämtade från verksamhetsberättelser